

Dordt Centraal, juni 2017

Aandacht!



Al ruim 25 jaar bieden de medewerkers van het Diakonaal Aandachtscentrum een luisterend oor voor de bezoekers. Voorheen gevestigd aan het Steegoversloot en tegenwoordig aan de Singel. De achtergrond van de bezoekers is heel divers. Maar allemaal komen ze langs voor aandacht. Er heerst een gemoedelijke sfeer in het centrum. Bezoekers praten met elkaar of met een van de drie vrijwilligers die aanwezig zijn. Vrijwilliger Anneke vertelt dat het centrum, dat gesteund wordt door giften van de Dordtse kerkgemeenschappen, elke middag geopend is en op zaterdag ook 's ochtends. Naast het geven van aandacht zorgen de vrijwilligers voor een kopje koffie of thee voor de bezoekers. Tweemaal per week wordt er brood uitgedeeld.

Vrijwilligers

De stichting is afhankelijk van giften van derden en uiteraard van de betrokken vrijwilligers. Ank Romijn, vertegenwoordiger van de medewerkers in het bestuur, legt het belang van de vrijwilligers uit. "Zonder de vrijwilligers kan het aandachtscentrum niet bestaan." Ank zet zich al 17 jaar in voor de stichting, maar merkt dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven. "Mensen werken langer door en zijn dus steeds ouder als ze vrijwilligerswerk gaan doen." En dat terwijl het werk heel leuk is, volgens Lenie die al 20 jaar vrijwilliger is. "De collega's zijn leuk en de verhalen van de bezoekers zijn vaak heel bijzonder."

Om het goede werk van de stichting voort te zetten, is extra steun hard nodig. Wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger of financiële steun bieden, kijk dan op de website voor de mogelijkheden:

www.aandachtscentrumdordrecht.nl

